



Prof. Dr. **Hakkı Keskin**

23 Şubat 2018

## **Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) taşındığı yeni dernek lokalinin açılışı nedeniyle yaptığım konuşma**

Sevgili Başkanımız Olcay Başeğmez, Yönetim Kurulunun değerli üyeleri, dayanışma gösteren derneklerin değerli yöneticileri, hepinizi bu güzel ortamda kalpten selamlıyorum.

Benden bu açılışta kısa bir konuşma yapmam istendi. Üç güncel konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Birincisi: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO, 1976 yılında üyelerine bir öneri sunar. UNESCO'nun 152 ülkesi, Atatürk'ün 100. Doğum gününü aynı anda kutlasınlar.

İsveç delegesi, „ne yani Dünya`da bu kadar devlet adamı var, hepsinin doğum gününü böyle kutlayacakmıyız“ diye sorar. Rus delegesi ayağa kalkarak: “Genç delege arkadaşşıma hatırlatmak isterimki ATATÜRK öyle Dünya`daki herhangi bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı, her ülke her problemimizde onu çare olarak aramalıyız“ der.

İsveç delegesi oylamanın yapılacağı gün mikrofona gelerek: „Ben ATATÜRK`Ü inceledim. Bütün ülkelerden özür diliyor, ilk imzayı ben atıyorum.“ şeklinde konuşur.

**UNESCO**, 1981 yılında, 100. Doğum Yıldönümünde **ATATÜRK**; 152 ülke tarafından oybirliğiyle,; „**Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri**“ olarak seçilir. Bu UNESCO tarihinde, hiçbir çekimser ve karşı oy olmaksızın alınan ilk ve tek karardır.

Karar metninde ATAÜRK aynen şöyle tanımlanıyor: „**Atatürk uluslararası anlayış, İşbirliği, Barış yolunda çaba göstermiş Üstün Kişi, Olağanüstü Devrimler gerçekleştirmiş bir İnkılapçı, Sömürgecilik ve Yayılmacılığa karşı savaşan ilk Önder, İnsan Haklarına saygılı, Dünya Barışının Öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında Renk, Dil, Din, İrk Ayırımı geötermiyen, Eşi Olmayan Devlet Adamı, TÜRKİYE CUMHURİYETİ`NİN KURUCUSU**“.

Bu günlerde Kadır Mısırlıoğlu adında bir vatan haini ve psikopat yeniden gündeme geldi. Bu kişiyi hastahanedeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeniden Meclis başkanlığına seçinen mumya görünümlü İsmail Kahraman, dostları olarak ziyaret ettiler. Özellikle Cumhurbaşkanının bu ziyareti bizleri derinden yaraladı.

Mısırlıoğlu`nu şu açıklamalarını hatırlatmak isterim.

- „Kurtuluş savaşında keşke Yunanlılar galip gelseydi. Böylece hilafet kalkmaz, laiklik gelmezdi.“
- „O heykellerin (Atatürk heykellerinin) köpek leşi gibi sürükleneceğini göreceksiniz. O gün beni hatırlayın.“
- „Atatürk`ü sevenler ya ahmak, ya da sahtekardır.“
- Ben bir adamın düşmanıyım. O da Kemal Paşa`dır. Duymayan duysun.“

Mısırlıoğlu haininin bu açıklamaları, büyük şairimiz ve yazarımız **Nazım Hikmet**`in şu dizilerini bana hatırlattı:

„Sana düşman, bana düşman,

düşünen insana düşman,

Vatan insanın evidir sevgilim,

Onlar vatana düşman.“

Böyle bir vatan ve Cumhuriyet hainini, Türkiye Cumhuriyetini ve Büyük Millet Meclisini temsil eden kişilerin ziyaret etmelerinin, hangi anlama geldiğini sizlerin değerlendirmesine bırakıyorum. İsmail Kahraman`nın Amerikan emperyalizmine ve 6. Filoya karşı tepki gösteren geçlere, toplatılan eli sopalı bıçaklı kişilerle saldırtıldığını, tabii ki bu bağlamda yeniden hatırlamak gerekir.

**Değınmek istediğim İkinci konu:** Ülkenin dış savaş durumu veya dış sorunlarla karşılaştığında, Atatürk`ün Milli Birlik Beraberlik, Ulusal Dayanışmanın vazgeçilemez önemine Nutuk`da özenle yaptığı vurgudur.

„Asıl cephe iç cephe dir. Bütün ülkenin aynı fikir ve kanaatte olarak yekvücut kurmuş oldukları cephe dir. Görünüşteki cephe, ordu cephesinin sarsılması, değişmesi, yenilmesi, çözülmesi hiç bir zaman bir milleti ve bir ülkeyi mahvedemez. Bunun hiç bir önemi yoktur. **Asıl öneme sahip olan ve asil ülkeyi temelden yıkan ve halkını esir eden iç cephenin düşmesidir.**“

Türkiye AKP tarafından izlenen yanlış politikalar sonucu çok ciddi dış sorunlarla ve hatta Suriye`de dış savaş durumuyla karşı karşıyadır. Bu durumda Türkiye`nin ulusal birlik ve beraberliğe büyük gereksinimi vardır. AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Başbakan, bu birlikteliğini sağlamaları gerekirken, tam aksine bir politika izleyerek, sürekli olarak ana muhalefet partisini ve lideri Kılıçdaroğlu`nu hedef almaktadırlar. Böylece Atatürk`ün deyimiyle İç Cephede birlik ve beraberlik, sağlanması ne yazık ki engellenmektedir.

**Sizlerle paylaşmak istediğim üçüncü konu:** İzlenen sonderece yanlış dış politika ve Türkiye`nin Suriye bataklığına sokulmasıdır.

Oysa yine Büyük lider Atatürk`ün belirlediği temel çizgi olan „**Yurtta Barış, Dünyada Barış**“ politikası izlenseydi, bugünkü sorunlarla karşı karşıya gelmiyecektik.

Türkiye`nin Atatürk döneminde uygulanan dış politikasının en önemli özellikleri:

- barışçıl olması,
- gerçekçilikten sapmaması,
- uluslararası hukuka ve meşruiyete azami önem vermesi
- ve hem bölgesel hem de uluslararası planda işbirliği ve diyalogu önde tutan bir çizgi izlemesidir.
- Hatay olayında olduğu gibi, Ulusal Çıkarlar konusunda kararlı ve caydırıcı politika izlemesi.

Atatürk`ün Dünya`daki, özellikle de Avrupa`daki gelişmeleri yakından ve sonderece doğru izlediğini ve yorumladığını görüyoruz.

Almanya`da Nazi partisinin iktidara geldiği, Mussolini İtalya`sının Akdeniz`de ve Balkanlar`da genişleme çabasına girdiği ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışı içinde oldukları bir dönemde Atatürk, gerekli önlemleri almıştır. Atatürk, Dünya

barışını tehdit eden ve II. Dünya Savaşı'na giden süreci görerek, Türkiye'nin Batı ve Doğusunda bir güvenlik çemberi oluşturmayı sağladığını görüyoruz.

Bu öngörüyle, 9 Şubat 1934 tarihinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında **Balkan Antantı**, 8 Temmuz 1937'de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında **Sadabat Paktı imzalanmıştır**. Böylece, bir taraftan komşu ülkelerle dostluk, iyi komşuluk ilişkileri antlaşmalarla sağlanırken, diğer yandan da II. Dünya Savaşında izlenecek tarafsızlık politikasının temeli hazırlamıştır.

ADD'nin başarılı çalışmalarının devam edeceği inancıyla, beni ilgiyle dinleyen sizlere teşekkür ederim.