

1

11

«Hakki Keskin, Alman öğrencilerden daha şalışkan bir gençtir»

Berlin Üniversitesi Devlet ve
Siyasi Hukuk
Kürsiübü Profesörlerinin Hak
ki Keskin hakkında verdiği ra
por (yanda) Berlin Türk Kon
solosluğu ötürü (Altıncı)
Prof. Dr. Hanno Kressel
Almanya Dış İşleri Bakanlığı
Berlin Üniversitesi, Berlin
1970, 19.11.1970
Vat. 19.11.1970
Yanlışlıkla 19.11.1970
Prof. Dr. Hanno Kressel
Almanya Dış İşleri Bakanlığı
Berlin Üniversitesi, Berlin
1970, 19.11.1970
Yanlışlıkla 19.11.1970

HAKKI KESKİN
Prof. Dr. Hanno Kressel
Almanya Dış İşleri Bakanlığı
Berlin Üniversitesi, Berlin
1970, 19.11.1970
Yanlışlıkla 19.11.1970
Prof. Dr. Hanno Kressel
Almanya Dış İşleri Bakanlığı
Berlin Üniversitesi, Berlin
1970, 19.11.1970
Yanlışlıkla 19.11.1970

HAKKI KESKİN



HAKKI KESKİN DOSYASI



Berlin'de Rektör en önde yürüyüse katıldı

Prof. Dr. Roman Herzog

—Berlin Hür Üniversitesi
Devlet— ve Siyasi Hukuk
Kürsüsü.

Öğrenci Mübadele Dairesine:
Bad Godesberg

İlgisi: Türkiye'den bay Hakkı Keskin'e burs verilmesi hususuna Berlin Hür Üniversitesi Otto — Suhr — Fakültesinde Anayasa Hukuku dersinin çalışkan öğrencisi

BU raporu okuyan Türk Öğrenci Mütettişi, Almanya'daki Türk Büyükelcisi Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri kimbilir ne kadar sevinmiş. «Normal çalışkanlığın üzerindeki Alman öğrencilerinden daha çalışkan olan» Hakkı Keskinle ne kadar iftihar etmişlerdir diyeceksiniz.

Hakkı Keskin'in Berlin Üniversitesindeki başarıları köyden yetişme delikanlığının, bu noktaya gelinceye kadar mücadele zorunda kaldığı en geller de göz önünde tutuluncu daha da büyür.

Keskin hayat hikâyesini söyle anlatıyor:

«Bir köylü oğluyum. En küçükleri ben olmak üzere, altı erkek kardeşim var. Çok müşkül şartlar altında orta ve liseyi okudum. (Bu arada ekonomik koşullar dolayıyla tahsilime bir yıl daha vermistir Keskin) Erzincan Lisesini 1964 yılında iftihara bitirdim. Bu tarihte Almanya'da işçi olarak çalışmakta olan kardeşimin davetiyle, dövizsiz öğrenci olarak Hamburg'a yüksek öğrenmeye geldim. Dil okuluna gitip, Almanca öğrendim ve daha sonra Alman Lisesinden diploma aldım. Aynı zamanda varım gün çalışarak

olarak tanıdığım Hakkı Keskin, benden bilimsel yeteneğimle ilgili bir rapor vermem ricasında bulundu. Her ne kadar ben, Hakkı Keskin'le ilgili değerlendirmemi sadece seminerimdeki çalışkanlığıyla yapabilecek durumda isem de, kendisini bir kere daha detaylı olarak sözlü bir sınava tabi tuttam. Tesbit ettim ki, Bay Hakkı Keskin vermektede olduğum Anayasa Hukuku der sinde son derece sevindirici bilgilere sahiptir. Hic müba-

läğa yapmadan söyleybiliyim ki, Bay Keskin değil tanıyabildiğim normal çalışmağın üzerindeki yahani öğrencilerden, hatta aynı zamanda normal çalışkanlığın üzerindeki Alman öğrencilerden dahi daha çalışkan bir öğrencidir.

Bu nedenle Bay Keskin'in maddi yönünden destek görmesini içtenlikle tavsiye ederim.

(İMZA)

Prof. Dr. Roman Herzog

masraflarımı karsıladım. 1967 yılı kış döneminde Hamburg Üniversitesinde siyasal bilgiler tahsilime başladım. 1968 yılında başarılu dumura gecerek ve gereklisi sınavı vererek, Berlin Hükümetinden burs almaya başladım. Her sümestr sonunda gösterilen başarı ve verilen sınavlardan dolayı bursum devam etmektedir.»

Yukarıya verdigimiz raporda Hakkı Keskin'in anlattıkları birbirlerini tamamlıyor. Hatta sanır sam, tanımak bahtiyallığına eristiğim Hakkı basarıları ve vaptıklarını tevazu dolayısıyla mümkün olduğu kadar dikkatli cekmeyecek bir şekilde anlatıvor.

Hakkı'nın bundan sonraki hayatını bazen çok yakından, bazen de arkadaşların aracılığıyla izlemek olanağını buldu.

Hakkı Berlin'de başarılı öğrenciliğini vürütür, siyasal bilimler dalında bilgilerini artırirken Kreuzberg'in birahaneleri ile Kurfürstendam'ın güzel kızlarından çok vurdunun koşullarını. Almanya'da çalışan Türk işçilerini düşünüvordu. Arkadaşları Hakkı Keskin'i Almanya Türk Öğrenci Federasyonu-

nun başkanlığına seçtiler. Hakkı'yı iste bu başkanlığı sırasında Berlin'deki öğrenci yurdunda tanıdım. Berlin'in güneşli bir Eylül günüydü. Coğu öğrenciler vurta degli. Hakkı odasının hemen önünde cimlerin üstüne uzanmış, birseyler okumaktaydı. Kendisiyle iki saat kadar odasında görüştük, müslüğu, vatağı kitap rafları, dolabı ve çalışma masasıyla bir öğrencinin asgari ihtiyaçlarını karsılayan bir oda idi burası ve Hakkı buranın parاسını ödeyebilmek için vurta bazı ufak tefek işler yapıyordu. Hakkı Keskin, ülkesinin bugün için içinde bulunduğu azgelişmişlik cem berini kırmasını diliyor, bunun için çalıştığını söylüyor. Emperyalizme ve her türlü sömürüye karşıydı. Türk halkın okumak mutluluğuna erişmiş bir kişi olarak, yurduna karşı bazı görevleri olduğunu düşünüyor du.

MÜKAFAATI

HAKKI'NIN bu çalışkanlığı ve Türk halkına karşı duyduğu sevgi, karşılıksız kalmayacaktı!

Almanya'daki bol maası öğrenci mütettişliğinin tekliyle Hakkı'nın önce öğrençilikle ilişkisini kestiler. son

Alman, İngiliz, Fransız, İsveç, İtalyan Üniversitelerinde Hakkı Keskin için gösteriler yapılıyor



Hakki Keskin Berlin Üniversitesinde...

«Bir köylü çocuğuyum. En küçükleri benim. Çok müşkül şartlar altında 1964 yılında Erzincan lisemesini iftiharla bitirdim. Almanya'da çalışan işçi kardeşimin davetiyle Hamburg'da yüksek öğrenimimi yapmaya başladım. 1968 yılında gerekli sınavı vererek Berlin Üniversitesinde burslu okumaya başladım. Her sümestr başarı gösterdiğimden bursum devam etti...»

ra onu Türk vatandaşlığını-
dan uzaklastırdılar.

Şimdi Hakkı aelik gre-
vine Berlin'de 10 ar-
kadasıyla birlikte. Hür Ber-
lin Üniversitesi Rektörü ge-
cen hafta Hakkı için yapı-
lan vürüyüste birinci sı-
rada öğrencileriley kolkola
gidiyordu. Almanya, İsveç,
İngiltere İtalya ve Fran-

sa'da öğrenciler. Hakkı Keskin için gösteri yapıyor bil-
diriler yayınıyorlar.

Hakkı Keskin ATÖF Bas-
kanı olarak ne gibi faaliyet
te bulundu? Nasıl öğrencilik
ten çıkarıldı? Yurttaslıktan
nasıl uzaklaştırıldı? Bunla-
rı da birbir inceleyeceğiz
hep beraber...

(Devamı var)

HAKKI KESKİN DOSYASI



Hakki Keskin'in bütün ideali 27 Mayıs Anayasasının

**uygulanmasını sağlayan
hakların kullanılmasıydı**



Berlin'de Türk Konsolosluğu önünde yapılan gösteride Hakkı Keskin 1961 Anayasasının uygulanmasını eleştirmiş, uygulanması için Anayasanın sağladığı demokratik hakların kullanılmasını gerektiğini belirtti.

**ALİ
SIRMEN**



Atatürk semineri düzenlemek

aykırı mı



Hür Berlin Üniversitesi Rektörü, öğrencisi Hakkı Keskin'e, Türk Hükümeti Bakanları Kurulu kararıyla 16 Temmuz 1970 tarihinde vatandaşlığımın kaybettilidğini, ögrenmemi bulmaktadır.

Yabancı öğrencilerin Almanya'daki ögrenimlerini distancia baskular olmadan ve huzur içinde bitirebilmelerini arzu eden Rektör, bu karar karşısında derin hayret ve üzüntülerini belirtmiştir.

Rektör, bu durum karşısında, Berlin Hükümeti Başkanı aracılıyla Alman Hariciye Bakanlığıne, Türk Hükümeti nezdinde, bu kararın kaldırılması yönünde gerekli girişimlerde bulunmasıdır. Bunun yanı sıra, Berlin Hükümeti Başkanlığından, İçişleri Bakanlığından, İçişleri Bakanlığının kurularak, bu arada süre icerisinde Hakkı Keskin'in kaybettirilen vatandaşlığından ötürü hiçbir zararın gelmemesi yönünde de gereklili olan girişimler, Fakülte tarafından yapılmıştır.

Once 19 Ağustos 1958'de, DP Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş bulunan «Türk ögrencilerinin yabancı memleketlerde okumalarıyla ilgili yönetmeliğin 21. maddesine bakalum, 21. maddede söyle der:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaslığı veya öğrencilik seref ve itibarına kırıçak haraketlerde bulunanlar,

Hangi eylemin Türkiye devletinin mevzuatına göre memleket için zararlı olduğunu Türk mahkemeleri karar verir. Bu karar yetkisi yargı organlarından polise, idareye kaydıça, devlet de hukuk devletinden polis devletine doğru kayıyor demektir...

ATÖF BAŞKANLIĞI VE BERLİN'DEKİ KONUSMA

Keskin hakkındaki ögrenim ilişkisinin kesilmesi kararı da, yönetmeliğin (b) fıkrasına göre alınmıştır. Bu fıkra, Türkiye Devletinin mevzuatına göre, memleket için zararlı sayılan fili ve hareketlerde bulunma ve ya bu ceste eylemlere katılanlardan söz etmektedir.

b) Türkiye devletinin mevzuatına göre, memleket için zararlı sayılan fil ve hareketlerde bulunma veya bu ce sit faaliyetlere katılanların, müfettişin veya Türk makamlarının talimatını dinlemeye izinlenmemiştir.

f) Bölgesinde bulunduğu müfettişin veya Türk makamlarının taslimatını dinlemeye izinlenmemiştir.

Öğrenci müfettisliğinin tekili ve Milli Eğitim Bakanlığının tasviri ile dövizleri kesilihî yurda, alımları için İslam yapılır. Bu yönetimelik, «Özel öğrenciler», yani T.C.'den burs veya döviz alınmayanlara uygunlamaz. Bu gibi öğrencilere, ancak «Ailelerinin müracatı halinde», vaziyetleri ve çalışma durumları müftisce incelenerek ailelerine haber verilir. Yani, öğrenci müfettisliğinin Hakkı Keskin'in Hakkında 21. maddeyi uygulamamaya hakkı yoktur. Kaldı ki, öğrenci müfettişinin kendiliğinden hangi hareketlerin zararlı olduğu konusunda nasıl karar verebilecektir?

Hemen akla Hakkı Keskin'in ATÖF Başkan olduğu sırada, düzenlenen seminerin konusunu ne olduğu gelebilir. Söylüelim, seminer konusunda yapılan tüm konuşmalar da, ATÖF tarafından banda alınmış olup, koymuya ilgili olanlara diniyorlandı. ATÖF'in toplantılarda, öğrenci müfettişleri devamlı olarak hazır bulunmaktaydalar ve Ali Rıza Özgür adlı öğrenci müfetti

2

KENDİ kendini yetiştimis bir köylü çocugu olan ve Berlin Üniversitesi'ndeki bütün profesörleri tarafından calışkanlığı onaylanan bulunan Hakkı Keskin'e, bu yılın Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığından bir mektup geldi. Bu mektupta, 12 Mayıs 1969'da, öğrencilik ilişkisi kesildiği bildiriliyordu. Yazıda, söyle denmektedir: «Berlin'de Siyasal Bilgiler öğrencimi yapmakta olan Hakkı Keskin'in 3.5.1969 tarihinden itibaren yönetmeliğin 21. maddesinin (b) fıkrası genelince öğrencilik ilişkisi kesilmistir.»

Önce 19 Ağustos 1958'de, DP Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş bulunan «Türk ögrencilerinin yabancı memleketlerde okumalarıyla ilgili yönetmeliğin 21. maddede söyle der:

Adolf Straub

Hür Berlin Üniversitesi'nin yurttaşlığına etkileşimini.
Hakkı Keskin'in yurttaşlığına etkileşimini.
Türk resmi makamlarına yazdığı mektubu...



sinin genç ilerici öğrencisinin soruları karşısunda nasıl sarsılıp bocalayarak ecel terleri döktügi, kendi gerici fiziklerini açıklayabilecek cereyti bile yoksun, boyun bükipl el ovdugu Almanya-daki öğrenciler arasında uzun süre bir eğlence konusu olmuyustur.

Gelelim şimdi Hakkının 2.2.1969 tarihinde Berlin'deki Türk Konsolosluğu önünde yaptığı konuşmaya. O gün kù gösteride bu şartların yazarı da bastan sonra hazır bulunmuş ve Hakkının konuşmasını da dinlemiştir. O gün Hakkı Keskin yaptığını konuşmada, Türkiye'de 1961 Anayasasının uygulanmadığını belirtmiş ve bunu hâkim sınıfının iki yüzüne gine bağlamıştı. Keskin da ha sonra, Anayasamın sağlığı hakların alınacağını ve Anayasamın uygulaması için, haklarını kullanacaklarını açıklamıştı. Konusma da, cebir, şiddet unsuru olmadığı gibi, Anayasamın tüm Türk vatandaşlarına tanıdı bir kanunu müryüüs sırasında yapılmıştır. Acaba TürkİYE Cumhuriyetinin Almanya bölgesi öğrenci müfettişi, Türkiye'de toplum polislerine bile tanınan hakların, Almanya'daki yüksek öğrencilerinme bulunan Türk öğrencilerine tanınmadığı kânda midir?

Kaldi ki, Türk Anayasası gereğince ne Ali Rıza Özgürne de diğer bir öğrenci müfettişi, hatta ne de herhangi bir bakan, yargı makamlarının yetkisiyle, donatılmıştır. Kanunun suç sayıldığı, hükümlerin işlenip işlenmedi konusunda tek yetkili yargı organlarıdır. Hangi eyelenin Türkiye Devletinin mevzuatına göre memleket için zararlı olduğunu, Türk Mahkemeleri karar verir. Bu karar yetkisi yargı organından, polise veya idareye kaydiķca, devlet de Hukuk Devletinden polis devletine doğru kayıyor demektir.

Bu arada, 2.2.1969. günü, karşı devrimci bir grup, Türk Konsolosluğu önünde yapılan gösteriyi dağıtmak için kaba kuvvetle basırdı. Yalnız, öğrenci ve işçiler karşı-

sında cabuk çözüldü. Burasıın arasında sesi en yüksek oılanlardan biri, ilerici gençlerin eline gitti ve fena halde hurpalanacaktı. Kì gireshle mesnû olan ve kuvvetli bir yapıya sahip bulunan Hakkı Keskin bu tahrîkçili arkadaşlarının elinden zorla çıkarıp, fikir mücadeleri yürüyoruz. Buna kaba kuvvet karıştırılmayacağız. Anayasa kararını sonuna kadar kullanacağız. Bu acıdamın bir söyleyeceği varsa bırakın söyleşin. Yoksa gönderin gitсин» dedi.

İste Hakkı Keskin'in Türk Devletinin mevzuatına göre, memleket için zararlı söyleylan fili ve hareketlerde bulunduğuunu ileri sürdükleri 2.2.1969. günü Berlin'de bulalar oldu.

Demek ki, 21. maddeden Anayasaya aykırılık bir tarafa bırakılsa, dahi Hakkının hic bir eylemi 21 maddeyi hile bir fikrasına girmemektedir.

Kaldı ki, Türk Anayasası gereğince ne Ali Rıza Özgürne de diğer bir öğrenci müfettişi, hatta ne de herhangi bir bakan, yargı makamlarının yetkisiyle, donatılmıştır. Kanunun suç sayıldığı, hükümlerin işlenip işlenmedi konusunda tek yetkili yargı organlarıdır. Hangi eyelenin Türkiye Devletinin mevzuatına göre memleket için zararlı olduğunu, Türk Mahkemeleri karar verir. Bu karar yetkisi yargı organından, polise veya idareye kaydiķca, devlet de Hukuk Devletinden polis devletine doğru kayıyor demektir.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMADAKI USULSUZLUKLAR

Bakanlar Kurulunun 16 Temmuz 1970 günü ve 7/967 sayılı kararı ile vatandaşlığını kaybettigini bildirmiştir.

Hakkı Keskin Türkülüğünün bir Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılamayacağını bilmenin rahatlığı içinde Türk Adaleti önünde hakkını arıyor. Bu arada Bonn'da, insa ettirmekte olduğu seferat binasının, yapının daki skandal yüzünden Spiegelde alaylı bir şekilde ken disinden söz edilen Bay Oğuz Gökmən de bütün resmi yazışmaları inkâr ederek Hakkı'nın vatandaşlığından bir ilgisi olmadığını resmen açıklıyor. Kolları gizliliklerini koruyan bir diplomat yabancı bir ülkede kendini temsil eder. Bu bâzı konuların bazı sorulara cevap vermeyebilir. Hele bâzı konuların yanızca kendi ülkesini ile ilgilendirdiğini, belki de söyleyebileceğini ama, yanlış behâvana bulunması akıl almazlığı bir olaydır.

Bu çağrı üzerine Hakkı Keskin Berlin Hür Üniversitesi Steglitz Kliniğinden 8. 6.1970 tarihinde Prof. Dr. Schröder, Dr. Med. M. Moizam Prof. Dr. W. Delkers imzalı bir rapor alarak ilelilerere göndermiştir. Bu raporda Hakkı Keskin'in böbrek ilerlerine gondemiştir. Bu rapor merkezine etki yapmaya başlayan uzun devreli böbrek ilerlerin yanına, kendi hastalığından muzarip bulunduğu hastalığın büyütmesinin önlenmesi için devamlı olarak, doktor nezaretiinde kalması gereklidir. Tam sahib olamadığı için askerlik gibi bir görevi yerine getirmesine imkân olmadır. Sağlık durumu doyayıyla yolculuk edemeyeceği belirtiliyor.

Ne var ki, Hakkı Keskin 29 Ağustos 1970 de Berlin Konsolosu Zeynel Celik'ten

Simdi bir çok soru içinde en çok zihnimizi kurcalayan nokta, su: Hakkı'nın Türk Adliyesine kadar biz sonuclanıncaya, kadar bu arkadasa ne şozıyla bakacağımız, Türk mü Alman mı? Yoksa ne...

— SON —