



HALKÇI

HDF
Türkiye
Halkçı Devrimci
Federasyonu
Aydınlık
Yayın Organı

demokratik sol dergi



DEMOKRASI
VE SOSYALİZM
İÇİN İLERİ !



DEMOKRASİ VE SOSYALİZM İÇİN İLERİ !

Hakkı KESKİN - Berlin

20-23 Mayıs 1982 tarihlerinde Duisburg'da yapılan HDF olağanüstü "Program ve Tüzük" Kurultayında HDF büyük, kararlı, geleceğine ışık tutan, coşku ve dayanışma içinde bir adım attı. Uzun süre üzerinde çeşitli seminer ve toplantılarda ve ilgili komisyonlarda çalışma yapılan ve tartışılan program, özellikle buna ilişkin olarak Duisburg'da düzenlenen Kurultay büyük bir ilgi ve coşkuyla iki gün süreyle tartışıldı. 50'den fazla delegenin söz alarak görüş ve eleştiri getirdiği program, bu yapıcı görüş ve eleştirilerin de ışığı altında baştan sona ve bölüm bölüm okunarak tüm delegelerin onayına sunuldu. Hazırlanan program son şekliyle tüm delegelerin bilinçli ve inançlı coşkusıyla ve oy birliğiyle kabul edildi.

HDF'nin yeni programı neler getiriyor

HDF'nin bu yeni programı 5 bölümden oluşuyor: Birinci bölümde yurt dışında olmamızdan kaynaklanan, bulunduğu ülkelere ve Türkiye'ye yönelik konumuz, yurt dışındaki sorunlarımıza ilişkin görüş ve önerilerimiz görev ve sorumluluklarımız değerlendiriliyor. İkinci bölümde Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve politik durumu, Türkiye'nin ve az gelişmiş ülkelerin emperyalizme olan bağımlılıkları ve Türkiye'de uygulanan sistem irdeleniyor. Üçüncü bölümde Türkiye toplumundaki sınıflar ve sosyal tabakalar ve bunların konumları, ilişkileri ve ittifak olanakları değerlendiriliyor. Dördüncü bölümde sosyalizmin gelişmesi ve demokratik sosyalizmin evrensel boyutları, Türkiye'de sosyalist hareketlerin ve demokratik solun gelişmesi inceleniyor. Beşinci bölümde ise bu inceleme ve değerlendirmelere de dayandırılarak HDF'nin demokratik sosyalizm anlayışı, demokratik sosyalizmde devlet ve yönetim, demokratik sosyalizmde savaşım yöntemi ve terörizm değerlendirilmesi, demokratik sosyalizmde ekonominin biçimlendirilmesi, demokratik sosyalizmde halklar sorunu, demokratik sosyalistlerin Kemalizm değerlendirmeleri, parti örgüt ve eylem birliği anlayışları bölüm bölüm ele alınarak değerlendirilmektedir. Böylece HDF'nin ideolojisine açıklık getirilmekte, bu ideolojinin gereği olarak yurt dışındaki sorunlarımıza, Türkiye'ye ve geleceğin dünyasına bakışımız açık olarak ortaya konmaktadır. Demokratik sosyalistler olarak yurt dışındaki haklarımızın sağlanmasında ve Türkiye'ye yönelik savaşımımızda önümüzde duran ivedi görevlere, orta vadeli ve kalıcı hedeflere açıklık kazandırılmaktadır.

Bu programıyla HDF hangi hedefler için, nasıl bir savaşım yöntemiyle ve nasıl bir eylem birliği platformuyla çalışacağını, bu çalışmalarındaki çerçevenin ve kriterlerin ne olduğunu ve ne olamayacağını belirlemektedir.

Programın gerekliliği

HDF'nin bu programı bu yılın ekim ayından önce iki dilde bir kitap olarak basılacaktır. Demokratik sosyalizmin her türlü saldırı ve polemiklere karşı, ona inanan herkes tarafından daha bilinçli ve kararlılıkla savunulabilmesi, daha geniş emekçi ve aydın kesiminin demokratik sosyalizme ve onun yurt dışındaki örgütü HDF saflarına kazanılabilmesi için bu programın büyük

yararı olacağı açıktır. Yurt dışındaki demokratik sosyalistler bu program yardımıyla dünya görüşlerinde ve bir çok somut soruna bakışlarında ortak bir gerekçeye göre açıklamaya, sorunlara yaklaşım ve çözüm önerilerinde birlikte görüşe ve tavra kavuşmuş olacaklardır. Yukarıda değinilen tüm sorunlara ve konulara bilimsel olarak demokratik sosyalistlerin yanıtı ve açıklaması getirilmeye çalışılmıştır.

Türkiye ve az gelişmiş ülkelerdeki sistemin değerlendirilmesi ve bu sistemin neden ve nasıl değiştirilmek istendiği gibi çok genel bir konudan, eylem birliği gibi çok somut ve günlük çalışmalara yansıyan konulara değin bir çok önemli sorunun üstüne gidilmekte ve demokratik sosyalistlerin görüşü ve tavrının ne olması gerektiği açıklık kazanmaktadır.

Türkiye'de ve yurt dışındaki Türkiyeli demokratik sosyalistler günümüze değin özellikle böyle bir program yokluğunu çalışmalarında yaşıyorlardı. Somuta yönelik konularda ortak bir inceleme ve değerlendirme olmadığı için, çoğu defa her demokratik sosyalistin kendi kişisel değerlendirmesi çıkışı noktası oluyordu. Oysa aynı dünya görüşüne inanan ve bunun savaşımını veren demokratik sosyalistlerin birbirlerinden çok uzakta olsalar bile, dünya, Türkiye, yurt dışı işçi sorunlarını değerlendirmeleri, bunlara getirdikleri öneriler ve savaşım biçimlerinde bütünlük ve hiç olmazsa büyük bir yakınlığın olması gerekmektedir.

Kuşkusuz ki Demokratik sosyalizme inanan HDF üyesi örneğin Stokholm örgütünün yurt dışı işçi sorunlarına bakışı, onlara getireceği çözüm önerileri Federal Almanya'dan farklı olacaktır. Çünkü İsveç ve Federal Almanya'daki işçilerimizin sorunları bu iki ülkede farklılıklar göstermektedir. Hatta sağlanması istenen haklar için yapılacak çalışmalarda varolan nesnel ve özel koşullara göre eylem birliği yapılacak partiler, sendikalar ve diğer güçler de değişebilirler. Ancak yurt dışında bulunduğumuz ülkelerin vatandaşlarıyla uzun devrede eşit haklar için ödünsüz savaşım verilmesi ve bu savaşımında demokratik yolların savaşım yöntemi olarak benimsenmesi, İsveç'te ve Federal Almanya'daki demokratik sosyalistlerin vazgeçemeyecekleri ortak ilkedir.

Bunun gibi somut koşullara göre yurt dışında ve Türkiye'de farklı çözüm önerileri kuşkusuzki getirilebilir. Ancak dünyanın neresinde olunursa olunsun tüm demokratik sosyalistlerin hiç bir zaman ödün veremeyecekleri ve vazgeçemeyecekleri, dünya görüşlerinin özünü oluşturan temel, kalıcı hedef ve ilkeler vardır. Her demokratik sosyalistin bu hedefler ve ilkeler için Türkiye'de de, Federal Almanya'da da, Japonya'da da olsa savaşım vermesi ideolojisinin vazgeçilmez gereğidir. Çünkü demokratik sosyalizm bilime dayanmaktadır ve bilimin ulusallığı değil evrenselliği vardır. Bilim her yer için aynı ölçüde geçerlidir.

Programda bilimsel verilere dayanılarak Türkiye'nin içinde

bulunduğu sürekli ve yapısal bunalımın özlu değerlendirilmesi yapıldıktan sonra şöyle denmektedir:

"Görüldüğü gibi tüm sorunların kaynağı, emperyalizmin güdümündeki ve geri biraktırılmışlığımızın temel nedeni olan bozuk düzendir. Dışa bağımlı bu çarpık sistemin gerçek bekçisi emperyalizmin lider ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ülkemizde tekelci sermaye, spekülâtör tüccar ve tefeci unsurlardan oluşan egemen sınıf ve onunla bütünleşme sürecini tamamlayan ordunun üst düzeydeki yöneticileri, bu çarpık kapitalizmin ülkemizdeki yerli temsilcileridirler. Tekelci sermaye ve egemen sınıfın diğer unsurlar uluslararası tekellerle organik bir çıkar birliği içerisinde oldukları ve bu çıkarlarının aracı olan bozuk düzeni korumak için son çare olarak askeri diktatörlüğe bile başvurmaktan geri kalmamaktadırlar.

Halkın gerçek düşmanı bu sistemi değiştirmeksizin, halkımızın kurtuluşu ve ülkemizin sayısız sorunlarının çözümü olası değildir. Bu nedenle hiç bir şekilde ödün verilemeyecek ereğimiz, halkımızın baş belası bu felçli sistemin değişmesidir ve yerine halkımızın gerçek iktidarının oluşabileceği, dışa bağımlılığın ve güdümlülüğün tamamen sökülüp atılacağı, sömürünün her biçiminin kaldırılarak halkça ve hakça bir düzenin kurulabileceği **DEMOKRATİK SOSYALİST BİR DÜZENİN KURULMASIDIR**".

Yine demokratik sosyalizm anlayışımız bölümünde şöyle denmektedir:

"Demokratik sosyalizmin temel ereği, sosyalizm öncesi insanı sömüren ezen, özgür gelişmesini ve yaratıcılığını engelleyen, onu ürettiğine, işine ve yaşadığı topluma yabancılaştıran sistemlerin yerine; sosyalizm sürecinde insanı tüm sömürü, baskı ve engellerden kurtarmak, onu gelişen düzeyde özgürce düşünme, kişiliğini geliştirme ve kişi onuruna dokunulmamasının güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Demokratik sosyalizm, Marksizm'in temel çıkış düşüncesi olan 'insanı her türlü sömürü ve baskıdan' kurtarmayı ön planda görür. İnsan en yüce varlıktır, tüm uğraş onun için ve onun hizmetinde olmak zorundadır. İnsan hiç bir ideolojinin aracı olamaz, aksine insan amaçtır, herşey onun aracıdır".

Örneğin bu görüşler nerede olunursa olunsun, Türkiyeli tüm demokratik sosyalistler için geçerlidir ve vazgeçilmez, kalıcı hedef ve ilkelerdir.

HDF bu programıyla Türkiye'de başlamış olan ve kuşkusuz ki ileride daha da yoğunlaşacak olan demokratik sosyalizm tartışmasına da katkıda bulunabileceği umudunu ve dileğini taşımaktadır.

Bu programı yaşama geçirilmelidir!

HDF Duisburg Kurultayı böyle bir programı uzun tartışma ve çalışmaların ürünü olarak oy birliğiyle benimsemiştir. Ancak bu önemli atılımla HDF daha büyük görev ve sorumlulukları sırtlamak zorunda olduğunun da bilincindedir. Özellikle bu programın HDF'li örgütlerde ve giderek tüm üyeler arasında uzun süreli bir eğitim çalışması çerçevesinde ayrıntılarıyla yeniden tartışılması ve HDF'li üyeler tarafından bilinçli olarak özümsemesi gerekmektedir. Böyle bir eğitim çalışma programı HDF Yönetim Kurulu tarafından yakında HDF üyesi örgütlere gönderilecek ve isteyen örgütlere gereken katkılarda bulunulacaktır. Bu çalışmayı ikinci halka olarak HDF üyeliğine henüz kazanılamamış, ancak ona ilgi duyan (sempatizan) kişilere taşımak, onları da bu program yardımıyla demokratik sosyalist görüşler doğrultusunda HDF'li birliklerde örgütlemek göreviyle karşı karşıyayız. Özellikle gençlerin, bu programın

da yardımı ve dürtüsüyle örgütlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Tüm HDF'lileri ve demokratik sosyalistleri ikinci büyük adım olarak bu programı yaşama geçirmek görevi beklemektedir. İkinci adım olarak bu programın öngördüğü çalışmaların ve eylemlerin önem sıralarına göre ve bir bütünlük içerisinde büyük bir coşkuyla yapılması gerekmektedir.

Bu program yurt dışındaki Türkiyelilerin ve diğer yabancıların haklarının sağlanmasının bundan öteye ivedilikle ele alınmasını öngörmektedir. Bu hakların başında önem sırasına göre yerleşme hakkı gelmektedir. Yerleşme hakkı alan her yabancıların süresizliği ve dokunulmazlığı olan oturma ve çalışma hakkı olması gerekmektedir. Yani yabancılar yasası ve çalışma yasalarının yabancılara öngördüğü çok keyfi ve sınırlı haklara yerine, onlara bir Alman vatandaşıyla oturma ve çalışma hakkı konusunda eşitlik sağlayacak bir "Yerleşme Hakkı" istenmektedir. Bu hak ayrıca yabancıların yerel seçimlerde seçme seçilme hakkına sahip olmalarını da içermektedir.

Yerleşme hakkının yansira isteyenlerin kendi vatandaşlıklarını kaybetmeksizin Alman vatandaşı olabilmeleri yani çifte vatandaşlık istenmektedir.

Örneğin bu çok önemli iki haklar paketi için kısa ve orta süreli çalışmalara geçilecektir. Bu konuda yapılacak çalışmalar ve eylemler HDF'li örgütlere ayrıntılarıyla bildirilecektir.

HDF Duisburg Program ve Tüzük Kurultayının getirdiği bir diğer çok önemli yenilik de, yapılması hedeflenen bu görevlerin altından çıkılabilmesi için, bunun gerektirdiği yeni bir örgütlenme modelinin seçilmesidir. Buna göre HDF yönetim kurulunda sekreter ve saymanlık görevleri yansira 8 yeni somut çalışma sahası, yönetim kurulu üyeleri arasında bölüşülmektedir. Bunlar Göçmen İşçi Sorunları, Eğitim ve Örgütlenme, Basın ve Yayın, Gençlik ve Spor, Kültür ve Sanat, Danışma Hizmetleri, Kadınlar ve Türkiye'ye yönelik çalışma gruplarıdır. Bu görevlerden birini üzerlenen yönetim kurulu üyesi yönetim kuruluna ve genel kurula karşı yapacağı veya yapmadığı çalışmalardan ötürü sorumlu olacaktır. Ancak bu çalışmaların yaparken de önemli bir yetkiye sahip olacaktır.

Yeni HDF tüzüğüne göre öngörülen bu örgütlenme ve çalışma modeli adım adım HDF üyesi tüm diğer örgütlere de taşınacaktır. Bu yeni çalışma modeliyle yönetim kurulu üyelerinin kendilerine verilen görev ve sorumlulukların çerçevesinde oluşturacakları çalışma grupları yardımıyla daha serbest ve daha yaygın çalışma yapabilmeleri öngörülmektedir. Yönetim kurulu üyesi görev alanında önce üyesi olduğu kendi örgütünde çalışmalarında kendine yardımcı olacak bir çalışma grubunu oluşturacak ve diğer HDF üyesi birliklerle ilişkiye geçerek aynı çalışmaların bu örgütlerde de yapılmasını koordine ve denetleme olanağı bulacaktır. Böylece de çalışmalar HDF- Başkanının yansira tüm diğer üyelere de aynı düzeyde yaygınlaştırılmış olacaktır.

Görüldüğü gibi HDF kalıcı hedefleri gösteren, ivedi ve uzun süreli ereklere belirleyen bu programıyla başardığı büyük atılımla yetinmiyerek, bu programı yaşama geçirebilecek çalışmaların yapılabilmesi için yeni bir örgütlenme modeli geliştirmiştir. Hiç kuşkusuz ki bu programın adım adım yaşama geçirilebilmesi için tüm halkçı devrimcilere ve HDF çatısı altında henüz örgütlenmedikleri halde demokratik sosyalizme sempati duyan herkese büyük görevler düşmektedir.

**DEMOKRASİ VE SOSYALİZM İÇİN
HEP BİRLİKTE GÖREVE!**