

# GÜNÜN KONUĞU



Almanya Türk Toplumuna Genel Başkanı

## CDU kültür ırkçılığıyla sabrımızı taşırdı

CSU ya ve onun yöneticilerine karşı artık açık tavır almanın zamanı gelmiştir. 23 Kasım 2002 tarihinde yapılan parti kurultayında delegeler oy birliğiyle, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağı kararı aldı. Gerekçe: Türkiye'nin AB den farklı kültür, farklı din, farklı tarih deneyimi ve farklı değerler sistemine sahip olunması. Bu karara kardeş parti olan CDU'nun başkanı bayan Merkel'de destek verdi. CDU nun parti kararı olmadığından, şimdilik bu eğilimi genelleştirmeyip, yönetenlerle sınırlı tutmak daha doğru olur.

CSU'nun bu tavrı ve politikası açıkça kültür ırkçılığıdır, hatta bunu genelleştirerek ırkçı bir yaklaşımda diyebiliriz. İrkçilik genel anlamıyla kendi ulusunu bir diğer ulustan, ülke insanlarından üstün görmesidir. Üstün ırk olma iddiasıdır. Aynı yaklaşımı kültür, din, toplumsal değerler için söyler, yani kendi kültürünüzü, tarihi ve toplumsal değerlerinizi üstün görürseniz ve hatta buna uymayan kültürü, tarihi ve toplumsal değerleri dışlarsanız, bu açıkça 'kültür ırkçılığı' olur.

Almanya'nın yakın geçmişi nedeniyle hem de bir kitle partisi olan CSU nun bu görüşü açıklıkla ifade etmesi olası değildir. O halde bunun çok dolaylı söylenmesi gerekirdi, CSU ve liderleri bunu yaptılar. Açıkça bizim kültürümüz, dinimiz, tarih deneyimimiz, değerler sistemimiz daha üstündür demeksizin, 'üstün' kelimesi yerine Türkiye'den 'farklı' ifadesini kullanarak, aynı anlamı vurguluyorlar. Ve çekinmeden, bizim gibi olmayanın AB de yeri yok demeye getiriyorlar.

★ ★ ★

Oysa her normal insan bilirki, hiç bir ülkenin kültürü, tarihi deneyimi ve hatta değerler sistemi bir başka ülkeninkine benzemez. Ve iyiki de benzemez. İtalya'nın, Yunanistan'nın, İspanya veya Portekiz'in kültürü, tarihi deneyimi, dili ve değerler sistemi Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda'ya benzermi? Almanya'da ve diğer ülkelerde başka kültüre ve dine sahip, başka dili konuşan, farklı tarihi deneyimi ve değerler öncelikleri olan en az 10 milyon insan yaşamaktadır.

Demekki kasdedilen laik islam ülkesi olarak Türkiye ve Türklerdir. Çünkü Türkiye ve Türkler AB nin üyesi olarak görülmek istenmiyor. CDU / CSU,

AB yi yalnızca bir " Hristiyan Klübü " olarak görmek istiyor.

Oysa Avrupa Birliği için hazırlanan " Avrupa Birliği İnsan Hakları Deklerasyonu " nun 22. maddesi "Kültürlerin, dinlerin ve dillerin çokluğu" başlığını taşıyor ve AB nin farklı kültür, din ve dillere önem verdiği bu madde de vurgulanıyor.

Türkiye AB ile tam üyeliği amaçlayan anlaşmasını bundan 40 yıl önce imzaladı. O zaman ki ismiyle 'Avrupa Ekonomik Birliği' adına bu anlaşmaya Almanya'nın CDU lu Adenauer hükümeti imza atmıştır. Yani Türkiye'nin nüfusunun çoğunluğunun müslüman olduğu, topraklarının büyük bir kısmının Asya'da bulunduğu, farklı bir kültürü ve tarihi deneyiminin olduğu baştan beri bilinmektedir. Hatta Türkiye, kendisinin de bir parçası olduğu batı demokratik değerler sistemini, NATO da elli yıldır büyük askeri giderleriyle koruyan ülke konumundadır.

★ ★ ★

CSU ve CDU'dan üst düzey politikacılar son dönemde dozajını gün be gün artırarak, Türkiye'ye ve Avrupalı Türklere karşı açıkca tavır almışlardır. Amaçları SPD/ Yeşiller hükümetine baskı yaparak, 13 aralık Kopenhag zirvesinde Türkiye'ye AB perspektifinin ve görüşmelerin başlayacağı tarihin verilmesini önlemektir. Öte yandan da Alman halkının Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çekincelerini harekete geçirip, şubat ayında yapılacak Aşağı Saksonya ve Hessen seçimlerini kazanmaktır.

CDU/CSU öteden beri seçimlerde siyasi mültecileri, göçmenleri ve daha çok da Türkleri günah keçisi yaparak oy toplamayı ana stratejisi yapmıştır. Ancak bu defa çizme aşılımıştır. Türkiye'nin AB üyeliğine kültür, din, tarih ve değerler sistemi farklılığıyla karşı çıkan politika, Türklere tabii ki kucak açamaz, bizi kendinden görmez. Böylece de Almanyalı Türklerin buradaki varlığına da dolaylı yoldan tavır alınmaktadır.

Türkiye ve Türkler şamar uşağı ve günah keçisi olamazlar, olmamalıdır. Artık özünde ırkçı olan bu politikalara ve politikacılara karşı açık seçik tavır almamız, sesimizi yükseltmeliyiz. Öncelikle CDU/CSU da parti üyesi olanların üyeliklerini sürdürüp sürdürmemeyi çok iyi düşünmeleri gerekir. Üye kalınacaksa partilerde açıkca bu dışlayıcı politikaya karşı tavır alınması gerekir. Kanımca CDU/CSU ya bu tavırları ve politikaları değişmedikçe artık hiç bir seçimde bir tek oy bile verilmemesi gerekir.

★ ★ ★

23 Kasım 2002 cumartesi günü, henüz CSU nun parti kararı alınmamışken, Avrupa Türkleri Platformuna ilişkin Berlin'de yapılan toplantı'da, CDU/CSU yetkilileriyle görüşülmesinin gereğini vurguladım. CSU/CDU lu siyasi yetkililere Aylar öncesi mektup yazarak görüşme isteminde bulunduk, bu acı gelişmeyi önlemekte katkımız olur umuduyla. Yalnızca CSU lu Glos'dan dün yanıt geldi, AB konusunda bizden farklı düşündüklerini ve gelecek yıla değin görüşmeye zamanlarının olmadığını belirtiyor. Sanılmasınki biz CDU/CSU lu politikacılara karşı önyargılıyız. Önyargılı olanlar CDU/CSU yöneticileridir. Hatalarını ve yanlış politikalarını düzeltmeleri artık kendi görevleridir.