

Tartışmalı Göç Yasası tartışılmalı

CUMHURBAŞKANI

Sayın Rau

uzun bir bekleyişten sonra Eyaletler Parlamentosu'ndan büyük tartışmalarla geçen yasayı geçen perşembe günü imzaladı. Yeni göç yasası böylece 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ne var ki Sayın Rau, yasanın Eyaletler Meclisi'nden geçiş biçiminin anayasaya uygunluğu konusundaki sorunları yalnızca Federal Anayasa Mahkemesi'nin aydınlığa çıkarabileceğini belirtiyor. Zaten CDU/CSU Anayasa Mahkemesine gideceklerini açıkladılar.

SPD ve Yeşiller göç ve yabancılar konularını, 22 Eylül'de yapılacak Federal seçimlerin tartışma konusu yapmamaya büyük özen gösterdiler. İstediklerinin tam aksi oldu. Şimdi bu konu tam anlamıyla seçim malzemesi olacak. Zaten geçmişte SPD ve Yeşiller korkak tavırlarıyla aynı hatayı yapageldiler. Halk deyi miyle yangından mal kaçırarcasına vatandaşlık, yabancılar politikası ve göç konularını kamuoyu ve seçmenlerin önünde tartışmaktan kaçındılar, sakındılar. Hıristiyan Birlik Partileri de yanlış stratejiye dayanan bu korkaklığı kendi partileri açısından olabildiğince iyi değerlendirdiler.

SLOGANA KARŞI BİLGİ

Yıllardır CDU/CSU sloganlarla, çok büyük bir kesimi seçmen olmayan 7,3 milyon insanın sırtından oy toplamaya çalıştılar. Bunda başarılı da oldular. Sloganlar yıllardır hep aynı: "Almanya'ya çok fazla yabancı geliyor. Gelenler sosyal devletin olanaklarından yararlanmak için geliyor ve devlete yük oluyorlar. Yabancılar arasında işsizlik çok yüksek. Sosyal devlete yük oluyorlar. Almanya'daki işsizliğin önemli bir nedeni yabancılar. Yabancılar arasında suç işleme oranı çok yüksek. Yabancı gençlerin önemli bir kısmı işsiz, çünkü bunlar çalışmak istemiyor. Yabancılar, özellikle de Türkler Alman toplumuna uyum istemiyorlar, kendi aralarındaki gettolarda yaşıyorlar. Alman halkı kendi kültürüne yabancılaşıyor. Çifte vatandaşlık verilirse, Türki-

GÜNÜN KONUĞU

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı



Hakkı KESKİN

ye'den milyonlarca insan Almanya'ya gelecek. Yeni göç yasasıyla Almanya'ya çok daha fazla yabancı gelecek ve işsizlik daha da artacak." Bu ve bunlara benzer daha bir dizi sloganla yıllardır politika yapılıyor.

Özellikle SPD ve son dönemde de Yeşiller bu konuları çekinmeden tartışma konusu yapıp, halkı gereğince bilgilendireceklerine, "aman bu konuları tartışmayalım, seçim konusu yapmayalım, yabancı düşmanlığı artar" diyorlar. Bu sloganları dinleyen seçmenler, eğer bu konularda gerekli bilgiye sahip değillerse, ki çoğu değildir, ilk bakışta sloganlara hak veriyorlar. Basit bir mantıkla, "yabancılar, hiç olmazsa bunların çoğu gitse, Almanya'da işsizlik kalmaz. Yabancı işsizlere ödenen milyarlar devlete kalır. Suç işleme oranı azalır, iç güvenlik artar. Almanya'da aynı kültürden olan insanlar yavaş, yabancılaşma olmaz" gibi görünürde akla yatkın duyumlar seçmenleri etkiler. Ancak bu sloganlar irdelendiği ve tartışıldığı zaman, bunların ne denli yanlış ve tutarsız olduğu ortaya çıkıyor.

SPD VE YEŞİLLER

SPD ve Yeşiller'in izlediği bu çok yanlış strateji, başta göçmenlerin, sonra da bu iki partinin zararına olmuştur. Göç, yabancılar ve uyum politikası konularında tartışmadan çekinmeyen, önce kendi üye ve seçmenlerini ve sonra da halkı ayrıntılı olarak bilgilendirici bir politika izleselerdi, Alman halkının bu konulara bakışı ve yaklaşımı çok daha farklı olurdu. O zaman da CDU/CSU veya bir diğer parti, yabancıları ve bu konuları kolay kolay istismar ederek meydanlara çıkma cesaretini gösteremezlerdi.

SPD ve Yeşiller'e önemle önerim: bu yanlış stratejiden ve korkak politik yaklaşımdan vaz-

geçilmelidir. Halka ve seçmene doğrular ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. Kuşkusuz önce SPD ve Yeşiller'in bu konularda tutarlı bir politika izlemeleri ve buna inanmaları gerekmektedir. Çünkü inanılmayan bir konu, başkalarına inandırılacak biçimde anlatılamaz.

Yıllardır tüm siyasi partilerin, siyasi yetkililerin ve hükümetlerin ihmal ettikleri temel konu, Almanyalı göçmenlerin ve Türklerin Almanya'nın kalkınmasına ve refah toplumu olmasına yaptıkları büyük katkıların dile getirilmemesidir.

1960'lardan bu yana Almanya ekonomisinin ihtiyaç duyduğu, genç, sağlıklı, en ağır ve sağlığa aykırı işlerde çalıştırılan; akort, hafta sonu ve vardiye işlerinde en büyük yükü taşıyan, daha az ücret ödenen insanlar, göçmen emekçiler olmuştur. Kendileri için hiçbir ön harcama yapılmamış, 70'li yıllarda sayıları 2,5 milyona varan göçmen işçiler, işsizlik dönemlerinde ülkelerine geri gönderilerek, hak ettikleri işsizlik parası veya yardımını bile çoğu kişi alamamıştır. Emeklilik ödentilerininse yalnızca yarısı olan kendi ödentilerini alarak ülkelerine dönmüşlerdir. Göçmenler Almanya ve kalkınmış ülke ekonomileri için, konjüktüre göre değerlendirilen ve ekonominin hızla gelişmesine ve toplumun artan bir refah düzeyine ulaşmasına büyük katkı sağlayan güç olmuşlardır.

60'lı, 70'li ve 80'li yılların bu genç, dinamik ve ucuz işgücü, bugüne değin emeklilik kasalarının en büyük kaynağı ve dayanağı olmuştur. Emeklilik, hastalık, işsizlik sandığına ödedikleri, son yıllarda almakta olduklarının çok az bir kısmıdır. Bu ve benzeri gerçekler rakamlarıyla bir bir neden seçmenlere anlatılmıyor? Göçmenler ve Türkler bu topluma ne verdi, ne aldı, bunlar açıkça ortaya konmalıdır. İşte o zaman göçmenlerle ilgili konuların, vatandaşlık ve göç yasasının tartışılmasından korkanlar SPD ve Yeşiller değil, bizleri seçim malzemesi yapanlar ve yapmak isteyenler olacaktır. Göç yasası tartışmasının en önemli getirisi ve yararı bu olabilir.