

Milliyet

Halk Gazetesi

6. Ekim. 1983

KISKANÇLIK

YILLARDAN beri Almanya'daki sosyal demokrat Türklere hizmet veren, tüm boş zamanını bu amaca harcayan bir dostum telefonda şöyle konuşuyordu:

"Kısa bir süre önce Alman yurtdaşı oldum. Önümüzdeki federal parlamento seçimlerinde SPD'den aday olmak istiyorum. Asıl politika Bonn'da yapılıyor. Bizlerin orada da boy göstermesi gerekiyor. Benim adaylığımıza ne dersin?"

Ne denilebilir ki, bileğine kuvveten başka!

Şans azmış, rakip çokmuş tüm bunları boşvermek, yılmamak en azından bir başlangıç yapmak gerekir.

Yılmaz Karahasan IG Metall'in yönetimine aday olduğunda, ben de dahil kendisine pek şans tanıyan yoktu. İşte sonuç ortada.

Karahasan, bir Türk'ün de Almanya'nın en büyük ve güçlü sendikasında başarı ile yöneticilik yapabileceğini kanıtlayıp duruyor.

Bu dostum benden icazet alıyormuş gibi, "aday olacağım ne dersin" biçiminde soru yöneltmesine doğrusu bu ya, telefon kapanınca ilk önce şaşıtm.

Kuşkusuz önüne açtığı telefon defterine bakıp, bir sürü kişiye telefon etmekteydi; "a-

ARADA

BİR

Mete
ATSU

day olacağım ne dersin!"

Daha adaylığını resmen açıklamadığı için, adını yazmak istemediğim bu dostumun tutumu belki baştan yadırganabilir.

Ancak, Hamburg seçimlerinde **Hakkı Keskin**'in başına gelenler anımsanırsa, kendisine yerden göğe kadar hak vermek gerekir.

SPD'nin **Hakkı Keskin**'i aday göstereceği duyulunca, Hamburg gazetelerinden hemen bir ilan ortaya çıkmıştı.

"SPD'nin bu kararı yanlıştır. **Hakkı Keskin** sosyal demokrat değil, kökten dincidir!"

ilanı veren de kimlerdi biliyor musunuz?

Hamburglu Türk sosyal demokratlar.

İnsaf yahu, **Demirel** başbakan iken komünist diye pasaportu elinden alınan, yargı yoluyla yurttaşlık hakkını geri kazanan bir insana "yobaz" suçlaması getirmek, hangi sağduyu ile bağdaşabilir!

Tabii insanlar, "o mevki **Hakkı'nın** değil, benim hakkımdır" diye ortaya çıkamazlarsa, işte böyle saçmalıklar yaparlar.

Yeşillerden **Ozan Ceyhun** ile karşılaştığımda, adaylığı kesinleşmiş bir kişiyi karşımda bulacağımı sanıyordum.

Ama durum hiç benim bildiğim gibi değilmiş. Hamburg seçimlerinde **Hakkı Keskin**'e sahip çıkması, onu desteklemesi, parti içinde büyük tepki görmüş. Yeşiller içinde bazıları, "böyle şovenist bir Türkçü, Avrupa Parlamentosu'nda Yeşilleri temsil edemez" diyor.

Adamın yeteneğine, becerisine dil uzatamayınca şovenist yaparsın olur biter işte!...

Olay, yeni deyişle ne keyifli değil mi?

Hakkı Keskin "yobaz", **Ozan Ceyhun** "şovenist"! O zaman ben neyim biliyor musunuz, "Musolinici"! Yok yok olmadı az geldi, "Hitlerci" olalım daha iyi! Zaten **Willy Brandt** "Stalinist" değil miydi!

Moskova'da birbirlerinin boğazını sıkın **Jeltzin** "CIA", **Hasbarof** "KGB ajanı" değil mi!...

Bilemiyorum, vampirlerin mi yoksa kiskançlığın mi dişleri daha keskin!

Ancak, ihtirasın insanı ne gibi ahmaklıklara sürükleyebileceği kesin ortada.