

Çocuklarımız ve Bizler

Çocuklarımızla ve onların problemleriyle ne kadar ilgilenebiliyoruz. Çoğunluğumuz bunun tabiki farkında!

İçimizde kendi öz eleştirisini yapacak gücü kendinde bulanlar parmakla gösterilecek kadar azdır. Neden mi? ...yaptığımız hatanın boyutu ne denli olursa olsun ÖZÜR DİLEMEYİ kendimize yakıştıramıyoruz.

Örf ve adetlerimizi öne sürerek yaptığımız fakat yapılmaması gerekenleri hasıraltı yapmamalıyız. Ne kadarımız hoşgörü sahibiyiz? Hissiyat'ın bu denli kopmasını nedense ekonomiye yükleriz. Stres, mali durum, yaşadığımız mekan...vesaire. Başkasına yaptığımız muameleyi, yine aynı şekilde kendimiz söz konusu olunca, kendimize layık bulmuyoruz.

Başkalarının haklarına riayet, saygı duymak. İlk adımda kendimizden, kendi ailemizden başlamalıyız. Her bireyin hangi yaşta olursa olsun (Bunlar küçük çocuklarımızda olabilir) gururunun okşanacağı gibi, incineceğinin de bilincinde olmamız gerekmez mi ? O konuşmaya yeni başlayan çocuklarımızın daha o yaşlarda beyinlerinin bizler tarafından işlendiğinin farkında olmayan aile bireyleri var.

Onlar ki her konuştuğumuz, her yaptığımız hareketi zihinlerine resim edebiliyorlar. Sonrasında da, eleştirilerin hızını alamıyoruz. Çocuklarımızın bizlerden öğrendiklerini uyguladıkları an, kendimize yakıştıramadığımız şoke olduğumuz olaylar karşısında, ilk yapacağımız biraz olsun düşünmemiz. Sonuçta onların aynası örnek aldıkları bizleriz.

Mutlaka çevrenin olumlu-olumsuz şartları onları etkileyebiliyor. Ama yinede son durak ev, YANİ BİZLER AİLE BİREYLERİ. Ne kadarımız çocukların sorunlarıyla ilgilenebiliyoruz? Onlara bir arkadaş olabileceğimizi hissettirebiliyoruz? Herhangi bir konu hakkında onlarında görüşlerinin değerli olduklarını söyleyebiliyormuyuz? Onlar sahiden kendi iç dünyalarını rahatlıkla güven içinde anlatabiliyorlar mı acaba?.



Cevdet Yaylı

Hakkı Keskin'den Kitap

Sol Parti Milletvekili Hakkı Keskin "**Deutsch-türkische Perspektiven**", isimli bir kitap yazdı. Keskin kitabını tanıtmaya konuşmasında "Sizlere doğum günümde yayınlanmış olan yeni kitabımı okumanızı önermek istiyorum. İsmi: "Deutsch-türkische Perspektiven", Ein Plädoyer für eine zukunftsorientierte Integrationspolitik. Bildiğiniz gibi, 30 yıllık öğretim üyeliği görevim ve uzun yıllar

Hamburg ve Almanya Türk Toplumu başkanlığım süresince göç, uyum politikası ve Almanya -Türkiye ilişkileri üzerine ayrıntılı çalışmalarım oldu. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini koruyan bu konularda yanlış ya da eksik bilgilenme, diyalog noksanlığı ve varolan önyargılar nedeniyle Almanyalı Türkler ile Alman toplumu arasında zaman zaman birbirini anlayamamazlık süre-

gelmektedir. Bu durum iki toplum ve iki ülke arasında bazı sürtüşmelere ve serzenişlere yol açmaktadır. İki kimlik ile çokkültürlü Almanya'da yaşayan bizlerle, içinde bulunduğumuz bu konumumuzu nedense anlamamakta direnenler arasındaki sürtüşme ve sorunların nedenleri ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri kitabımın ana konusunu oluşturmaktadır" dedi.



Infoblatt der Gleichstellungsstelle zum Thema **Zwangsheirat**

Die Gleichstellungsstelle für Frauen hat in Zusammenarbeit mit der Koordination Mädchenförderung im Schul- und Kultusreferat und mit Unterstützung des Kreisverwaltungsreferates eine Informationsbroschüre mit dem Titel "Wer entscheidet, wen und ob du heiratest?" herausgegeben. Sie richtet sich an junge Frauen, die sich in Gefahr sehen, gegen ihren Willen verheiratet zu werden. Das Faltblatt enthält wertvolle Hinweise auf die Rechtslage, auf Beratungs- und Zufluchtsmöglichkeiten im In- und Ausland,

Argumentations- und Verhaltenstipps. Es ist kostenlos abzuholen in der Gleichstellungsstelle für Frauen im Rathaus, Zimmer 114, sowie in der Stadt-Information im Rathaus.